

Collectie Ramazzotti – inventarisnummer 1A

Samenvatting

Besluit van het stadsbestuur, waarschijnlijk uit 1572, dus nog vóór het eerste beleg.

Dagelijks komen er vreemde personen naar Leiden om er te gaan wonen. Deze mensen moeten binnen drie dagen na de bekendmaking van dit besluit op het stadhuis komen. De nieuwkomers moeten daar een eed van trouw zweren aan de koning (Filips II) en zijn stadhouder, Prins Willem van Oranje. Doen ze dat niet? Dan moeten ze de stad verlaten.

De eed luidt als volgt:

Ik zweer trouw aan de koning onder het toezicht van de Prins van Oranje als stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland, in alles. Ik zal gehoorzamen en geen pogingen doen tegen de algemene zaken of de gereformeerde religie, en ook geen correspondentie of heimelijk contact hebben met de hertog van Alva en zijn bondgenoten. Ik zal het welvaren van het land bevorderen en in het geval van verraad direct de Prins van Oranje en het stadsbestuur hiervan op de hoogte te stellen. En ten slotte zal ik mij als een vreedzaam burger of inwoner gedragen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.