

Collectie Ramazzotti – inventarisnummer 51

Samenvatting

Instructie en eed voor de zogenaamde vrijbuiters die door de stad zijn aangenomen tijdens het beleg van Leiden in 1574. *Vrijbuiters waren vrijwillige burgers die de stad mee hielpen verdedigen.*

Dat zij de koning van Spanje, de Prins van Oranje en de kapitein-generaal gehoorzaam zullen zijn.

Dat zij alleen in dienst zijn van de stad Leiden.

Dat zij de wacht zullen houden en waken in het gebied van de heer van Warmond.

Dat zij bij het inbrengen van hun buit zich zullen gedragen zoals het de commissarissen van de stad en de Prins goed dunkt. En dat ze niets van de buit achterhouden.

Dat zij alleen schieten op bevel van hun kapitein.

Dat wie dronken op wacht staat, drie dagen op water en brood zal worden gesteld.

Dat zij hun wapens niet mogen trekken tegen elkaar.

Dat hun misbruik bestraft zal worden door het stadsbestuur van Leiden.

Dat het stadsbestuur de hier genoemde artikelen zal mogen wijzigen.

Dan volgt de tekst van de eed die de vrijbuiters moeten afleggen.

Op 5 juni 1574 krijgen twee burgemeesters de opdracht om personen te werven.

Ten slotte is er een lijstje opgenomen met wekelijkse kosten van de heer van Warmond, kapiteins, kanonniers, luitenants, schrijvers en soldaten.